

Heb je 't psychisch soms lastig?

Wil je eens op verhaal komen of informatie, professioneel advies en tips krijgen... **GRATIS?**

**Kom langs op woensdag 13.30-16.00u in 't Perspectief - een initiatief van TOV vzw. -
in het Parochiaal Centrum Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 in Rumbeke !**



www.denhazelt.be

Kom binnen via de rechter zijdeur. Gratis parkeren kan vóór PC Den Hazelt.

Elke woensdagnamiddag zijn er 2 medewerkers van TOV vzw aanwezig: Ine en Peter verwelkomen jou graag. Afspraak vooraf hoeft niet, je blijft zo kort of zo lang als je wenst, je ontmoet er anderen en er is kans tot individueel gesprek. We werken samen met alle partners in de regio, die actief zijn rond geestelijke gezondheid om jou vooruit te helpen, hoop en perspectief te geven. Tot ziens in 't Perspectief !

**'T Perspectief is er voor jou, dankzij de steun van:
Roger Tanghe, Izegemse Helpende Handen vzw, Zonta Club Roeselare**

Vragen? Bel naar TOV: 051/242.262 of mail naar hilde.vens@tov-vzw.be. We helpen jou zeker op weg!

