

Heb je 't psychisch soms lastig?

Wil je eens op verhaal komen of heb je nood aan informatie, professioneel advies of tips?

**Kom gratis langs op woensdag 13.30-16.00u in 't Perspectief - een initiatief van TOV vzw. -  
in het Parochiaal Centrum Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 in Rumbeke !**



[www.denhazelt.be](http://www.denhazelt.be)

Elke woensdagnamiddag zijn er 2 medewerkers van TOV vzw aanwezig om jou te verwelkomen.

Afspraak vooraf hoeft niet, je blijft zo kort of zo lang als je wenst, je ontmoet er anderen en er is kans tot individueel gesprek.

**We werken samen met alle partners in de regio, die actief zijn rond geestelijke gezondheid  
om jou op de beste manier vooruit te helpen, hoop en perspectief te geven.**

Kom je van wat verder? Je kan je wagen kwijt op de gratis parking vóór PC Den Hazelt.

**Tot ziens in 't Perspectief !**

Nog vragen? Bel naar TOV: 051/242.262 of mail naar [hilde.vens@tov-vzw.be](mailto:hilde.vens@tov-vzw.be). We helpen jou zeker op weg!